

Scheidsrechtersvereniging
ROERMOND en omstreken

JUBILEUM - GIDS

uitgegeven
bij gelegenheid van
het 60-jarig bestaan
van de
**Scheidsrechtersvereniging
Groep Roermond en Omstreken**

Roermond, zaterdag 22 augustus 1987



Voorwoord

Bij het diamanten jubileum van de scheidsrechtersvereniging Roermond en omstreken.

In augustus a.s. hoopt de scheidsrechtersvereniging haar zestigste verjaardag te vieren.

Hecht verankerd in stad en regio levert de vereniging met haar 80 leden belangrijke diensten aan de rond 70 à 80 voetbalverenigingen in deze streek gedurende 25 spelweekends.

Namens het stadsbestuur van Roermond wil ik bestuur en leden - onder de energieke leiding van voorzitter F. Houben -

gelukwensen én tevens dankzeggen voor aller inzet welke zo tekenend is voor de uitstekende naam en faam van de vereniging. Het optreden van de scheidsrechter in het openbaar is er in de voorbije tien jaar zeker niet eenvoudiger op geworden.

De acceptatie door het publiek van genomen beslissingen staat onder druk.

Positief en hoopgevend is het enthousiasme dat de vereniging uitstraalt.

Het bevorderen van praktische vaardigheden behoort tot de permanente vorming van de leden. Altijd alert optreden, met overtuiging en steunend op parate kennis, dat is het signalement van een goede scheidsrechter.

Het feestprogramma omvat naast receptie en reunie, ook vormende elementen, zoals spelregelkampioenschappen en lezingen, ondersteund met visuele presentatie over de functie van de scheidsrechter in actuele situaties.

Allen die behoren tot de kring van de feestvierende vereniging wens ik een welgeslaagd feest toe.

De burgemeester van Roermond,

Mr. J.H.J. Daniels.

Diamanten scheidsrechtersvereniging "Roermond en Omstreken".



Wanneer men het 60-jarig bestaan van de scheidsrechtersvereniging Roermond e.o. vergelijkt met het leven van een mens, dan is de scheidsrechtersvereniging Roermond e.o. aanbeland in de categorie der "senioren". Deze senioren-leeftijd geeft ook aan, dat er een bestaan rijk aan ervaring, succes en ook teleurstelling is voorbijgegaan, gelijk dit het geval is in elk mensenleven.

De kracht van een vereniging is echter, dat op basis van de ervaringen van de ouderen, jongeren het werk verder voortzetten en er een nieuwe inhoud aan geven. De combinatie van ervaring en de steeds weer jeugdige inzet doen een scheidsrechtersvereniging steeds weer springlevend en gezond zijn.

Het is verheugend te kunnen constateren, dat er in Roermond e.o. steeds weer jonge en werkzame mensen bereid zijn om de idealen en de doelstellingen van een scheidsrechtersvereniging vorm te geven en uit te dragen.

Met dankbaarheid zijn we vervuld ten opzichte van de ouderen, die ons zijn voorgegaan en hoopvol zijn we gestemd ten opzichte van de jongeren, die het werk willen voortzetten.

Het betekent veel in deze maatschappij, die gekenmerkt wordt door een zeer groot aantal mensen dat zich afzijdig houdt van het dragen van enige verantwoordelijkheid voor een stuk werk, maar wel vanuit die afzijdige positie kritiek levert op door anderen verrichte werkzaamheden. Deze mensen zetten zichzelf "buitenspel".

Scheidsrechters worden heel vaak met deze mensen geconfronteerd. Het getuigt van een enorme liefde voor de voetbalsport en voor de arbitrage dat men desondanks doorgaat.

Dat scheidsrechters ondanks onheuse kritieken doorgaan met het dragen van hun stuk verantwoordelijkheid, komt voor een zeer belangrijk deel ook door de inzet van de scheidsrechtersverenigingen. Zeker in onze sport geldt:

één is alleen en sámen is sterk.

Vanuit deze gedachte is er door de scheidsrechtersvereniging Roermond e.o. zeer veel en goed werk verricht.

Namens het hoofdbestuur breng ik hiervoor de grote dankbaarheid over.

Ons werk houdt pas op als de voetbalsport ophoudt te bestaan. Dat betekent dat wij sámen verder en door moeten gaan met ons werk. Dat is de opgave die we ook hebben na dit 60-jarig jubileum.

Namens het hoofdbestuur wens ik jullie van harte proficiat met dit diamanten bestaan en roep ik jullie tegelijkertijd op dóór te gaan met jullie voortreffelijk werk.

Jan Claesmaekers,

Voorzitter COVS - Nederland.

Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken 60 jaar.



Terecht laat de scheidsrechtersvereniging "Roermond en Omstreken" deze mijlpaal - het diamanten jubileum - niet ongemerkt voorbij gaan.

Bij deze gelegenheid komt dus ook de overmijdelijke jubileumgids met niet alleen inhoudend een terugblik hoe het allemaal in Roermond e.o. ontstond, met een opsomming van de ups en downs, maar ook wat de groep heden betekent voor de aangesloten leden.

Belangenbehartiging, vergroting van deskundigheid en bevorderen van vriendschap waren, maar zijn in deze tijd van maatschappelijke ontwikkelingen - juist ook in de voetbalsport - uitgangspunten die niet genoeg gewaardeerd kunnen, zeker geactiveerd moeten worden.

Voor alle opofferingen en moeite maar vooral voor 60 jaar "dienen" van de voetbalsport woorden van welgemeende dank en tegelijkertijd een hartelijk proficat.

Ik wens de scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken een prettig jubileumfeest toe en voor de toekomst nog veel nieuwe scheidsrechters.

P.L.J. Willems

Voorzitter K.N.V.B. Limburg.

De scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken bestaat 60 jaar.



Toen mij het vriendelijke verzoek bereikte om als voorzitter van het district Zuid 2 van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters een stukje te schrijven voor het jubileumboekje bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan, heb ik geen moment gearzeld om hieraan gevolg te geven.

Zestig jaar is een goed moment om terug te kijken op hetgeen voorbij is maar tevens **het moment** om nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Evenzo echter een goede gelegenheid om dit jubileum op waardige wijze te vieren.

Zelf heb ik het voorrecht gehad om van 1947 tot 1952 lid te mogen zijn van Uw vereniging.

Aan deze tijd bewaar ik nog steeds de beste herinneringen. Door mijn verdere werk in C.V.O.S.-verband heb ik het wel en wee van Uw vereniging op de voet kunnen blijven volgen. Vele malen was ik als voorzitter van het district aanwezig op Uw jaarvergaderingen of andere evenementen en had daarbij het gevoel steeds een welkome gast te zijn. Mede hierdoor heb ik kunnen vaststellen dat niet alleen het huidige bestuur maar ook Uw voorgangers veel hebben gedaan en nog doen om het scheidsrechterscorps in de Regio Roermond op hoog peil te houden. Dat in deze tijd van agressie op de sportvelden de taak van de scheidsrechter zeker niet eenvoudig is, zal een ieder voldoende bekend zijn, er wordt veel van hem gevergd en vaak is hij het mikpunt als er iets verkeerd gaat. Het districtsbestuur is zich dan ook terdege bewust van het belang wat een scheidsrechtersgroep betekent voor onze scheidsrechters. De groep Roermond en Omstreken heeft in de voorbije 60 jaar steeds op de bres gestaan voor de belangen van haar leden en de leden van hun kant hebben zich bij hun groep beschermd en geborgen gevoeld.

Het verheugt mij daarom ten zeerste dat ik als voorzitter van ons district, bestuur en leden mag feliciteren met dit 60-jarig jubileum, waarbij ik tevens de dank uitspreek voor al dat werk dat in de voorbije jaren ten behoeve van onze scheidsrechters is verricht.

Ik hoop en vertrouw dat de prettige samenwerking en uitstekende verstandhouding tussen de Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken en het districtsbestuur van de C.O.V.S. in Zuid II tot in lengte van jaren gehandhaafd zal blijven.

A.W.G. Pustjens

Voorzitter district Zuid II van de C.O.V.S.

Zestig jaar : Een mensenleeftijd !



De scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken gaat zijn 60-jarig bestaan vieren !

Terecht, dunkt me, want aan zo'n heuglijk feit, kan je niet voorbij. En als je er dan even bij stilstaat, dat 60 jaar een "respectabele" leeftijd is en dat het hier een vereniging van scheidsrechters betreft, dan mag men gerust een diep respect hebben voor al diegenen, die zich in het verleden hebben ingezet de herdenking van deze dag mogelijk te maken.

Want dat is beslist geen sinecure geweest, temeer omdat scheidsrechters behalve individualisten ook veelal kritische mensen zijn. En geef daar maar eens leiding aan !

Maar stilstaan mag men ook bij het feit, dat er in die 60 jaren altijd scheidsrechters-leden geweest zijn, die de leiding wensten te accepteren en het beleid van het bestuur wensten uit te dragen of te verdedigen, daar waar nodig. En dat dat nodig is geweest lijdt voor mij geen twijfel.

Immers ook het verenigingsleven heeft zijn ups en downs, kent perioden, waarin het met de "gezondheid" minder goed gesteld is.

Van deze vereniging mag gezegd worden, dat ze haar sterkte bewezen heeft, getuige klinkende namen als een Hugens en Korsten, die ze heeft voortgebracht.

Van ganser harte wil ik derhalve de vereniging Roermond en Omstreken complimenteren met dit diamanten jubileum. Zulks temeer, omdat ik - inmiddels ook zo'n 30 jaar in die wereld vertoevend - kan getuigen, dat men nimmer er op uit is geweest aan de weg te timmeren, maar veeleer het principe huldigde, dat haastige spoed zelden goed is.

Heel bescheiden ploegde men voort, maar ondertussen veel werk verzettend o.m. inzake werving en begeleiding van scheidsrechters, het houden van jeugdspelregelwedstrijden en al wat dies meer zij. En bij een gelegenheid als deze mag nog eens worden beklemtoond, dat we als K.N.V.B. Afd. Limburg de vereniging hiervoor ontzettend erkentelijk zijn en nog eens gaarne onze dank betuigen !

60 Jaar ! Zoals gezegd een mensenleeftijd.

Een leeftijd ook, waarop de jaren - zo zeggen we immers - dubbel gaan tellen.....

Waarmee ik wil aangeven, dat de hobby van scheidsrechteren heden ten dage een veel meer eisende is dan voorheen. Dat de tand des tijds aan vele zaken knaagt. Dat we dus constateren, dat voor een vereniging als deze een toeloop van leden een kwestie van levensbehoud betekent. Doch evenzo het voorkomen van de terugloop !

Laat ik stellen - juist omdat Roermond zich kenmerkt door een hechte vriendenband - het volste vertrouwen te hebben in het huidige bestuur, genoemde aspecten die aandacht te geven, die ze behoeven. En dan ben ik ervan overtuigd, dat we bij het 75-jarig bestaan, een feest, waaraan we eveneens het predicaat "diamant" verlenen - zullen constateren, dat de diamant van vandaag nog feller zal stralen !

Bestuur en leden feliciteer ik bij deze nogmaals van ganser harte, wens U een fantastische viering toe en voor de toekomst GEEN molestaties maar VEEL nieuwe leden !

Maastricht, augustus 1987.

A.G.M. Verkoijen

Oud voorzitter DSC Zuid II
en Scheidsrechterscommissie
Afdeling Limburg.

60 Jaar



Door de grote sprong van de voetbalsport, ontstond in de jaren 1920 een drang naar organisatie om langs deze weg het scheidsrechtersaandeel in de voetbalsport te versterken. Deze gedachte zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de oprichting van de Scheidsrechtersvereniging Roermond e.o. Inmiddels zijn 60 jaar voorbij gegaan, waarbij zich grote maatschappelijke veranderingen voltrokken, die sterk en diep doorwerken in het sportgebeuren. Ook de mentaliteit van jong en oud, van spelers en publiek is heel anders dan 60 jaar geleden. Dit komt vooral tot uitdrukking in het gedrag ten opzichte van anderen en bij de voetbalsport ten opzichte van de scheidsrechter.

Dat stelt aan de arbitrage nieuwe en steeds zwaardere eisen. Niet alleen bij het betaalde voetbal of bij de hoofdklasse-amateurs, maar tot in de laagste regionen.

Een ding bleef door de jaren heen echter ongewijzigd: de mening dat de scheidsrechter onfeilbaar moet zijn. Deze onfeilbaarheid wordt echter meestal slechts getoetst aan de eigen - niet altijd objectieve - normen.

Nog te weinig wordt de scheidsrechter gezien als een man of vrouw die, net als beide elftallen, streeft naar een zo sterk en goed mogelijke sportprestatie gedurende de volle 90 minuten van de wedstrijd.

Concentratie, activiteit en betrokkenheid bij het spel mogen geen moment verslappen, terwijl gelijktijdig de volle verantwoordelijkheid blijft drukken, dat één verkeerde beslissing of één zwak moment de wedstrijd - en daarmee het plezier van anderen - kan bederven.

Het is bijzonder verheugend, dat toch steeds weer nieuwe mensen blijven tonen deze verantwoordelijkheid niet te schuwen en de scheidsrechterstaak op zich willen nemen. Het is o.a. een grote verdienste van deze vereniging dat zij de werving van nieuwe arbiters onverdroten voortzet en deze door haar organisatie en kwaliteit op een uitstekende wijze opleidt voor hun zware taak.

Deze voortdurende activiteit heeft recht op waardering van de gehele voetbalgemeenschap.

Tijdens de komende festiviteiten zal er voldoende aanleiding zijn om eens op het verleden terug te zien. Men herinnert zich vroegere omstandigheden, bepaalde gebeurtenissen, markante personen. In die gesprekken zal dan menigmaal worden vastgesteld, dat het vroeger toch allemaal anders was en ging. Voor een groot gedeelte is dat juist, maar was het ook allemaal "beter"?

Een terugblik is nuttig, maar naar de toekomst zien is NODIG.

In de komende decennia zullen opnieuw aan de sport andere en soms hogere eisen worden gesteld en dus ook aan de scheidsrechter. Het is zaak te onderzoeken welke eisen dit zijn en wat moet gebeuren om de positieve zijden van de ontwikkeling te kunnen bijhouden. Daarbij kunnen ervaringen uit het verleden dan weer bijzonder nuttig zijn.

Bij alle gelukwensen voor de jubilerende vereniging mag waardering voor haar werk in het verleden niet ontbreken. Daarnaast vertrouwen voor haar activiteiten in de toekomst.

In eerste instantie blijft de Limburgse sportgemeenschap op jullie rekenen en bij alle uitingen van waardering en dank en bij de goede wensen voor succesvol werk in de komende jaren sluit ik mij van harte aan.

P.L.J. Kommeren

Voorzitter DSC Zuid II.

Voorwoord voorzitter.



De viering van het zestig jarig jubileum van onze scheidsrechtersvereniging is niet zomaar iets.

Uiteraard is er ontzettend veel gebeurd in de achter ons liggende zes decennia. Allerlei nostalgische beschouwingen over de ups en downs van onze vereniging zouden kunnen worden opgesomd. Dit laat ik echter gaarne over aan de andere leden.

Wel wil ik even blijven stilstaan bij onze voorgangers.

Speciaal denk ik dan aan de werkers van het eerste uur, waaraan we zoveel dank zijn verschuldigd.

Rekening houdend met de indertijd geldende normen en regels moeten dit personen zijn geweest met een enorm doorzettings- en incasseringsvermogen.

Als huidige voorzitter voel ik me verplicht mijn oprechte dank aan al deze voorgangers te betuigen. Zonder de inzet van hen had onze vereniging nooit die hoge trede bereikt op de ladder die we momenteel innemen.

Tot de jaren tachtig kende de scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken een gestadige groei. We bereikten enkele jaren geleden zelfs een mijlpaal in onze geschiedenis door middel van de verwelkoming van ons honderdste lid.

Spoedig daarna zakte het ledenaantal echter drastisch, gelukkig ging dit niet gepaard met vermindering van kwaliteit van ons scheidsrechterscorps.

Daling van het aantal leden zal ongetwijfeld ten grondslag liggen aan de moordende concurrentie van komende andere sporten. Maar zeer zeker zal het gedrag van supporters, alsmede de sportverruwing in het betaalde voetbal een negatieve uitwerking hebben gehad.

Dat dit laatste doorwerkt in de contreien der amateurs moge duidelijk zijn.

Met z'n allen zullen we er voor moeten zorgen, dat het weer echt "fijn langs de lijn" wordt. Om dit te realiseren, zal eenieder die het voetbal een warm hart toedraagt, zijn steentje dienen bij te dragen. Wij als scheidsrechter zullen deze uitdaging gaarne accepteren.

Met enige trots mag ik vermelden dat onze vereniging kerngezond is. Wat we hebben bereikt is een duidelijke eigen indentiteit in onze middenlimburgse voetbalwereld.

Op een gepaste wijze kunnen we nu gaan feest vieren. Onze ogen zullen daarbij niet enkel gericht zijn op het verleden, maar tevens zullen we van de gelegenheid gebruik maken om de blik op de toekomst te richten.

Dat dit feest zal slagen, daarvan ben ik overtuigd. Een volijverig feestcomité staat hier immers garant voor. Aan hen zijn we dan ook een oprecht woord van dank verschuldigd.

Mag ik tot slot de wens uitspreken, dat onze scheidsrechtersvereniging aan de weg blijft timmeren, zoals dat tot heden geschiedde.

Die grote vriendenkring, waarover we momenteel beschikken, moeten we behouden, zowel in goede als in minder goede tijden.

Frans Houben

Voorzitter scheidsrechtersvereniging
Roermond en Omstreken.

60 Jaar Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken.



Aan het verzoek van het Feestcomité om een bijdrage voor de Feestgids, wil ik volgaarne voldoen.

Beste leden, wanneer men zo eens terugblijkt in het verleden, dan vraagt men zich wel eens af, wat gaat het toch allemaal snel. Heel wat leden heb ik in mijn 37-jarig lidmaatschap zien komen en gaan.

En zonder namen te willen noemen, zou ik willen stellen dat bij de soms te vroeg vertrekkende leden, heel goede scheidsrechters waren.

Het scheidsrechten is een zeer mooie hobby, doch men moet ook dan wel eens tegenslagen kunnen verwerken.

De weg naar de 1ste klasse en dan spreek ik nog niet eens van Betaald Voetbal, is niet voor iedereen weggelegd.

Men moet hier beslist voor knokken en tevens tegenslagen kunnen verwerken.

Van de oprichters van onze jubilerende vereniging, is er slechts nog 1 over en dat is ons erelid, dhr. Piet Straus.

Wij gaan nu het 60-jarig bestaan vieren, voor mij persoonlijk het 4de jubileum, nl. 25, 40, 50 en het 60-jarig jubileum.

Ik ben uitermate dankbaar dat ik dit nog mee mag beleven. Diverse mijner voorgangers zijn ons reeds lang ontvallen en ik noem hier met ere: H.H. Schuring, Hugens, Kool en Korsten.

Op het ogenblik hebben wij onder voorzitterschap van dhr. Houben een zeer goede en degelijke vereniging.

Tot slot wil ik U mevrouw en alle leden vragen, bezoek trouw de vergaderingen en vooral de spelre-gelavonden. Dit heeft een ieder nodig die goed scheidsrechter wil zijn.

Van mijn kant wens ik het Bestuur, Feestcomité en alle leden een prettig en hopelijk geslaagd feest.

J.H. van Helden

Ere-voorzitter.

Proficiat



Gaarne voldoe ik aan het verzoek van het feestcomité om een voorwoord te schrijven in jullie jubileum-uitgave 60 jaar Scheidsrechters Vereniging Roermond en Omstreken C.O.V.S.

Dit is een mijlpaal waaraan men niet stilzwijgend voorbij mag gaan. Aan dit bestaan, heb ik ook een steentje mogen bijdragen. Bijna 30 jaar ben ik lid van de C.O.V.S. Scheidsrechters vereniging Roermond en Omstreken, tijdens welke ik veel vriendschap heb mogen ondervinden.

Vele jaren was ik bestuurslid. Na mijn afscheid werd ik tot ere-lid benoemd. Het afscheid viel me zwaar. Ik kon echter geen twee heren dienen, het zaalvoetbal nam mij geheel in beslag.

Sinds enkele jaren ben ik nu Regio Voorzitter van het zaalvoetbalscheidsrechterskorps en commissielid. Ik heb aan de wieg gestaan van het zaalvoetbal; het waren beslist geen makkelijke jaren. Toch zou ik een lans willen breken voor de zaalvoetbalscheidsrechters zodat we tot een nauwere samenwerking komen in C.O.V.S. Roermond en Omstreken verband.

Het doet mij genoegen dat in de afgelopen jaren het scheidsrechters-korps kwantatief op gewenste sterkte is gebleven.

Dit verdient alle waardering. Helaas is men zich hier niet altijd van bewust.

In deze tijd van agressie zowel in sporthallen als op sportvelden, is de taak van de scheidsrechter zeer zeker niet eenvoudig. Er wordt veel van hem / haar gevergd en hij / zij is vaak het mikpunt als er iets verkeerd gaat.

Wij zaalvoetbalscheidsrechters, van Regio II, vinden het vanzelfsprekend dat een 60-jarig bestaan met gepaste trots wordt gevierd. Namens hen allen wens ik dat de C.O.V.S. Roermond en Omstreken mag groeien en bloeien.

Jullie hebben het genoeg nu ook enkele mensen in het betaalde voetbal te hebben, zorg ervoor dat er spoedig aanvulling komt.

Namens jullie ere-lid, tevens Regio Voorzitter zaalvoetbalscheidsrechters en alle zaalvoetbalscheidsrechters van Regio II, bestuur en leden van de C.O.V.S. Roermond en Omstreken, van harte proficiat met jullie diamanten jubileum.

Zorg ervoor dat het crescendo blijft gaan!

Ere-lid en Regio II Voorzitter
Zaalvoetbalscheidsrechters

Th. J. Bams.



Pastorale Mijmeringen.....

Het feestcomité heeft gemeend mij als oud-voorzitter enige gedachten aan het papier te moeten doen toevertrouwen.

Als pastor mag ik natuurlijk iets pogen te zeggen over de waarden van sport en sportbeleving. Mensen kiezen voor sport omdat ze dát waardevol vinden : vanwege gezondheid, gemeenschapszin, ware kameraadschap, evenwichtigheid, beperkt gebruik van drank en rookwaar, verlies kunnen aanvaarden enz.

De sport staat derhalve bol van waarden. Wie kent niet de uitdrukking : op het voetbalveld leer je mensen pas écht kennen ?

Helaas wordt de sport vaak uitgeleverd aan het gevecht van diverse maatschappelijke krachten : politieke systemen, sponsors b.v.

Het meest belangrijk blijft de vraag : welke waarden willen wij graag in de sportwereld overeind houden ?

Ik denk dat het klassieke SPELelement op de voorgrond moet blijven staan en nooit overheerst mag worden door zaken als een verbeterende drang om te winnen, het koste wat het kost leveren van prestaties enz. Het spelelement brengt ook mee dat de tegenstander niet als vijand wordt bejegend, maar dat respect wordt opgebracht voor zijn persoon.

Een scheidsrechter anno 1987 staat temidden van zulk een waardenveld.

Hij dient daarbij altijd zichzelf te blijven, te fluiten vanuit een innerlijke rust en een houding van dienstbaarheid. Hij zal niet bang zijn een vermanende vinger op te steken wanneer hij constateert dat respect voor anderen verloren gaat.

Ik mag hopen dat de jubilerende COVS Roermond háár eigen verantwoordelijkheid in deze zal blijven dragen.

Jos Schmeits

Ere-bestuurslid Roermond
Dioc. Sportadviseur.



Van de voorzitter.

Het was een heel karwei om dit diamanten feest goed op te zetten, maar dankzij mijn medefeestcomitéleden hebben wij het kunnen klaren.

Tijdens de voorbereidingen zijn we op allerlei problemen gestoten, maar wij hebben er gezamenlijk de schouders onder gezet en zijn er doorheen gekomen.

Natuurlijk heeft dit veel van onze vrije tijd gekost, maar dit is een logisch feit als je in zo'n illustre comité mag zitten.

Als voorzitter en lid heb ik dit graag gedaan en dit geldt ook voor mijn medegenoten in het feestcomité. Hiervoor, vrienden, mijn hartelijke dank.

Tevens wil ik als voorzitter van het feestcomité een apart woord van dank richten tot het huidige bestuur en de leden van de "Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken", want het is duidelijk dat mede door hun inzet deze mijlpaal is bereikt.

Tevens wil ik al onze begunstigers en allen die ons op enigerlei wijze geholpen hebben, hartelijk danken.

Ik hoop dat al onze leden, ereleden en oudleden op deze feestdag aanwezig zullen zijn om dit gedenkwaardig feit te herdenken en dat er een druk bezochte receptie zal volgen, waarop de vriendschapsbanden onderling nog eens extra verstevigd worden.

Dan heeft het feestcomité hierna goed rusten.

De Voorzitter Feestcomité,

Ton Bierbaum.



60 jaar Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken.

Op 28 november aanstaande is het 60 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht.

Enkele dagen voor voornoemde datum in 1927 reisden de heren Sefke van Hove, Karel Sevenich en Piet Straus naar het zuiden (het vervoermiddel is niet meer bekend) om daar een wedstrijd te gaan leiden. Bij eerstgenoemde kwam het idee naar voren om een scheidsrechtersvereniging op te richten. Daar alle drie het er over eens waren, dat een dergelijke vereniging wel nuttig zou kunnen zijn, werd dezelfde week nog een bijeenkomst gepland.

Op deze wijze is onze vereniging opgericht, iets waarvoor wij deze pioniers zeer dankbaar mogen en moeten zijn.

Het archief heeft helaas de oorlogsjaren niet overleefd, zodat het weinige dat bekend is we slechts uit overlevering te weten zijn gekomen.

Gedurende de oorlogsjaren werd de vereniging tot gedeeltelijke non-activiteit gedwongen, zij het toch dat in het begin van de oorlog nog verschillende leden zolang mogelijk actief bleven gedurende de noodcompetitie van de K.N.V.B.

De oorlog was nauwelijks voorbij of de activiteiten werden hervat onder leiding van de heer Jeurissen. Na enkele maanden werd de heer Jeurissen opgevolgd door de heer Frans Hugens.

Deze leidde de vereniging tot 1951. In dat jaar kwam de Scheidsrechtersvereniging onder leiding van de heer Schuren, die op zijn beurt in 1953 werd opgevolgd door de heer Kool.

Onder diens leiding werd zeer sfeervol het 25-jarig jubileum gevierd. In 1957 werd de voorzittershamer overgenomen door de heer Harry Korsten, die deze functie vervulde tot 1962.

Van 1962 tot 1973 heeft de heer Sjeng van Helden de scepter gezwaaid. De heer van Helden, die nog regelmatig onze bijeenkomsten bezoekt, is thans ere-voorzitter. Van 1973 tot 1979 werd de voorzittershamer gehanteerd door de Zeereerwaarde Heer Jos Schmeits.

Onder zijn leiding kende onze vereniging een enorme groei. Vanaf 1979 tot heden staan we onder de deskundige leiding van de heer Frans Houben. In hem hebben wij iemand die, buiten zijn kundige humoristische leiding van bijeenkomsten, de problemen van het scheidsrechterswezen in het algemeen en van onze vereniging in het bijzonder zeer goed aanvoelt.

Mede ook doordat hij nog wekelijks de zweetdruppels in de kleedlokalen mag ruiken. Onze vereniging begon met een ledenaantal van 10 à 12 en groeide constant tot ruim 100 in 1980. Naderhand daalde het tot ongeveer 75, welk aantal wij gelukkig nu reeds jaren kunnen prolongeren.

De Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken heeft diverse activiteiten naar buiten ontplooid. Zo waren er in de jaren zestig onder leiding van de heer Harry Korsten de spelregeltesttoernooien voor senioren en junioren van de Middenlimburgse voetbalverenigingen. Thans zijn er nog steeds de Juniorenspeelwedstrijden onder auspiciën van de landelijke C.O.V.S.

Voor de eigen leden worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Diverse prominente figuren uit de sportwereld waren te gast om via lezingen de "roermondse" scheidsrechters iets te leren dan wel hun ervaringen te vertellen. We denken hierbij aan:

Frits van Veen, Leo Horn, Piet Roomer, Karel van der Meer, Jan Driewes Poelstra, Sjra Klaassen, Theo Boosten, Frans Derks, Cor Brom, Rob Baan, Gerrit Eeden, Andries van Leeuwen, Frans Körver, Sef Vergoossen, Ignace van Swieten, Gerard Geurds, Bert Jacobs, Jan Reker, Walter Eschweiler, Joop Wille en vele anderen.

Verder is de laatste twee decennia kosten noch moeite gespaard de scheidsrechters in de juiste conditie te brengen of te houden. Reeds jaren zijn wij, achtereenvolgens onder leiding van de pro deo functionerende trainers Harrie Derckx, John Koolen en Marcel van der Linden, hiervoor te gast bij jeugdorp Bethanië te Horn en kunnen wij gratis beschikken over de velden van de verenigingen Beegden en Horn.

Al behoren wij kwantitatief tot de kleinere scheidsrechtersgroepen, kwalitatief is daar beslist geen sprake van. Nadat in de jaren 50 reeds Frans Hugens in het betaalde voetbal actief was hebben wij thans weer twee leden in dit voetbalwalhalla. Namelijk Frans Houben en ondergetekende, zij het laatstgenoemde als grensrechter. Voorts zijn velen in de top van het amateurvoetbal actief geweest of nog wekelijks te bewonderen.

In het zaalvoetbal wist Harry Allers onlangs de UEFA lijst te bereiken.

Teneinde het gestelde doel- bijhouding van de regels-begeleiding van jonge scheidsrechters-steeds te kunnen volbrengen werd elk jaar een beroep gedaan om een geldelijke donatie bij de Middenlimburgse voetbalverenigingen en niet tevergeefs. Vele clubs hebben ons werk naar waarde weten te schatten en wij willen niet nalaten deze hiervoor hartelijk te danken.

Er zijn verschillende mensen die onze vereniging "groot" hebben gemaakt of nog groter willen maken. Wij denken hierbij vooral aan de heren Straus, van Hove, Sevenich, Gielens, Schmitz, Huggens, Korsten, Teeuwen, van Helden, Crijns, Wolters, Bams en Schmeits.

Wat deze mensen voor onze groep gedaan hebben, steeds weer opnieuw, strekt ons tot dankbaarheid. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de Familie Willems - Mackendas aan de Godswaerdersingel, aan de familie Jeurissen op de markt en aan de familie Allers, bij wie wij thans in Café "Aad Remunij" met veel plezier mogen vertoeven.

Verder willen wij danken onze jubileumcommissie, die al het mogelijke heeft gedaan om dit feest te organiseren.

Rest ons nog de officials van de K.N.V.B. en de Afdeling Limburg, leden van het Hoofd- of Districtsbestuur der C.O.V.S., collega's van de Limburgse scheidsrechtersverenigingen en alle donateurs, vrienden en belangstellenden hier te danken voor de belangstelling en het medeleven voor onze scheidsrechtersvereniging.

Ton Hillen,
Secretaris Scheidsrechtersvereniging
"Roermond en Omstreken"

Puzzel-opgave voor alle lezers en lezeressen van deze 60-jarige jubileumuitgave.

Maak zoveel mogelijk woorden uit de combinatie: "DE SCHEIDSRECHTER".

Dat is alles! Maar het valt misschien niet mee om juist één of meer woorden te vormen dan je collega, want daar gaat het hier om: wie maakt de meeste **gangbare Nederlandse woorden** uit de combinatie "de scheidsrechter", waarbij iedere keer elke letter maar één keer mag worden gebruikt.

Geen aardrijkskundige of persoonsnamen, geen afkortingen. We zeiden al: gewoon gangbare nederlandse woorden en we geven U enkele voorbeelden, die U overigens ook mag gebruiken en aldus mag meetellen in uw totaal:

| | | |
|-------|-----|--|
| eer | ree | Dit zijn er zes, dat lijkt ons als voorbeeld genoeg. |
| is | dis | En nu bent U aan de beurt, aan de slag! |
| recht | der | |

Oplossingen op een vel papier in te sturen in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het secretariaat van de Scheidsrechtersvereniging Groep Roermond en Omstreken, Ton Hillen, Maasweg 24, 6086 CB Neer (Limburg). Zijn telefoonnummer is 04759 - 3922. Inzenden vóór 13 september 1987.

Voor de drie hoogst geklasseerden, dat wil zeggen het meeste als correct beoordeelde woorden, stelt de vereniging een attentie ter beschikking.

"de scheidsrechter", hoeveel nederlandse woorden haalt U uit ál die letters!?

Feestprogramma:

Bij het 60-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging
Groep Roermond en Omstreken

Op zaterdag 22 augustus 1987 in zaal "Theelen" te Buggenum.

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur.

Ceremoniemeester: Ton Bierbaum.

Aansluitend gezellig samenzijn.



*Zo gezellig was het tijdens onze feestavond
bij het 50-jarig jubileum in 1977.*



Bestuur van links naar rechts:

*H. Theeuwen (lid), T. Hillen (secr.), F. Houben (voorz.),
H. Boots (vice-voorz.), E. Theelen (lid), M. v.d. Linden (penningm.)*



Feestcomité van links naar rechts:

*H. Theeuwen, P. Stiphout, M. Kuijpers,
H. Hendrix, A. Bierbaum, G. Neeten, Th. Nijssen.*

Scheidsrechtersvereniging Groep Roermond en Omstreken.

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter : Frans Houben
Vice-voorzitter : Huub Boots
Secretaris : Ton Hillen
Penningmeester : Marcel van der Linden
Leden : Herman Teeuwen, Eugène Theelen

Ere-voorzitter : J.H. van Helden

Ere-leden : Th. Bams, B. Gielens, Fr. Hugens, H. Korsten,
J. Schmeits, J. Schmitz, P. Straus, P. Teeuwen

Frans Hugens overleden 2 september 1978

Harry Korsten overleden 2 maart 1975

Petrus Straus overleden 25 november 1985

Paulus Teeuwen overleden 20 oktober 1971

Bereikte resultaten op de voetbalvelden.

C.O.V.S. Voetbal toernooien (Zuid II).

Eerste elftal :

| | | |
|------------|-------------|-----------------------|
| Maastricht | 28 mei 1978 | tweede |
| Venlo | 31 mei 1981 | eerste |
| Roermond | 22 aug 1982 | tweede |
| Heerlen | 29 mei 1983 | eerste + fair playcup |
| Maastricht | 25 mei 1986 | fair playcup |
| Horst | 24 mei 1987 | |

Tweede elftal :

| | | |
|--------|--------------|--------------------|
| Weert | 13 juni 1976 | fair playcup |
| Geleen | 1 juni 1980 | tweede |
| Venlo | 31 mei 1981 | tweede (na loting) |
| Horst | 24 mei 1987 | tweede |

Landelijke Toernooien.

| | | |
|----------|-------------|--------------|
| Schiedam | 9 juni 1979 | dertiende |
| Tiel | 5 juni 1982 | fair playcup |
| Alkmaar | 4 juni 1983 | zesde |
| Weert | 2 juni 1984 | negende |

Aktiviteiten 1987

- 11 januari : Deelname met een team aan het C.O.V.S. - Zuid II zaalvoetbaltoernooi in sporthal "De Haemen" te Beek.
- 12 januari : Spelregelclubkampioenschap in clublokaal "Aad Remunj".
- 23 januari : Regionale Juniorenspeelwedstrijden in zaal Theelen te Buggenum.
- 9 februari : Jaarvergadering in clublokaal "Aad Remunj".
- 9 maart : Kruisjasavond in clublokaal "Aad Remunj".
- 20 maart : Dropping vanuit gemeenschapshuis "De Dump" te Asenray.
Deze dropping werd uitgezet door Theo Nijssen en zijn kornuiten.
- 28 maart : Deelname aan het C.O.V.S. - Zuid II spelregelkampioenschap voor teams te Ubach over Worms.
- 6 april : Lezing door Jan Reker, trainer V.V.V., in clublokaal "Aad Remunj".
- 18 april : Conditietest in sportpark "De Wijher" onder auspiciën van het districtsbestuur C.O.V.S. en atletiekvereniging Swift, Roermond.
- 11 mei : Algemene bijeenkomst in clublokaal "Aad Remunj".
- 24 mei : Deelname met twee teams aan het C.O.V.S. - Zuid II veldvoetbaltoernooi te Horst.
- 1 en 2 aug. : Mini-voetbaltoernooi + Wielertweedaagse op hometrainers te Maria-Hoop.
- 17 aug. : Algemene bijeenkomst in clublokaal "Aad Remunj".
- 22 aug. : Jubileumreceptie 60-jarig bestaan in zaal Theelen te Buggenum.
- 31 aug. : Extra conditie-test in samenwerking met districtsbestuur C.O.V.S. en KSV. Swift '36 afdeling Atletiek, op Sportpark "De Wijher" te Roermond.
- 14 sept. : Kaartavond in clublokaal "Aad Remunj".
- 10 okt. : Feestavond 60-jarig bestaan voor leden en genodigden in zaal Theelen.
- 12 okt. : Lezing in clublokaal "Aad Remunj" door.....
- 9 nov. : Forumavond in clublokaal "Aad Remunj".
- 28 nov. : St. Nicolaasmiddag voor de kinderen in clublokaal "Aad Remunj".
- 7 dec. : Algemene bijeenkomst in clublokaal "Aad Remunj".



Onze "ZILVEREN" fluitist Theo Visser

Collega-scheidsrechter Theo Visser uit Maasbracht ontving in januari 1984 de zilveren K.N.V.B.-speld, vanwege zijn 25-jarige onafgebroken scheidsrechtersloopbaan in de afdeling Limburg.

Hij was van 28 oktober 1959 tot 7 september 1969 lid van onze vereniging en daarna sinds 1 januari 1978 tot heden. Deze onderscheiding werd hem verleend tijdens de 8-ste nieuwjaarsinstuif van de K.N.V.B. afdeling Limburg in het nationaal sportcentrum te Sittard door afdelingsvoorzitter Piet Willems.

Het opspelden van deze zilveren bondsonderscheiding werd overigens met graagte overgelaten aan de echtgenote van onze jubilaris, die dat niet alleen vakkundig, maar ook met duidelijk plezier deed.

Fijne sfeer daar!



Piet Berben

Onze vereniging heeft de 60 achter ons liggende jaren met veel overleg benut. Zo werd in juni 1980, Piet Berben begroet als het 100ste lid van onze vereniging.

Het was toen een mijlpaal die met de loop der jaren helaas weer met stukjes is gekort tot 80 leden.

De toen in Horn woonachtige scheidsrechter was tevens jeugdleider bij de voetbalvereniging Horn. Piet Berben volgde zijn opleiding in Weert, omdat hij tijdens de cursusduur in Roermond op de betreffende dag in de week verhinderd was. Na het welslagen ervan meldde hij zich aan bij de "Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken".

"Fijne sfeer daar", zegt Piet, "goede organisatie en alles bijeen een leuk geheel". Inmiddels is Piet Berben verhuisd en woont momenteel in Nieuwenhagen, waar hij lid is van de Scheidsrechtersvereniging de Mijnstreek.



Math Kuijpers

Onopvallend kroop de "Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken" uit een dal. Liefst zeven scheidsrechters floten de afgelopen tien jaar in de hoogste klasse van het amateur voetbal.

Een van deze zeven was Math Kuijpers uit Heel, die in augustus 1980 op de overgangslijst van het betaalde voetbal werd geplaatst.

"Het heeft veel kracht en doorzettingsvermogen gekost en ik ben blij dat ik dit alles heb mogen meebelevan. Het was een fijne tijd die elke goede scheidsrechter eens moet meemaken". De thans 45-jarige referee wil zijn carrière indien mogelijk op een zo sportief mogelijke wijze beëindigen.

Het amateurvoetbal is veranderd. Het is dan ook belangrijk hoe de presentatie van de scheidsrechter is voor en tijdens de wedstrijd. De eerste indruk is vaak bepalend voor het gehele verdere verloop van de wedstrijd.

"De kwaliteit is toch goed te noemen bij onze scheidsrechters", zegt Math Kuijpers, die hoopt op een goede opvolger. Qua kwaliteit kon het niet uitblijven. Op zijn eigen en onopvallende manier heeft Frans Houben zich tussen de Nederlandse top van scheidsrechters weten te plaatsen. Als docent van zowel veld- als zaalvoetbal wist hij diverse goede resultaten te behalen. Hij hield de scheidsrechters voor, dat het belangrijk is een goede verstandhouding te kweken onder de scheidsrechters en de laatste jaren onder zijn voorzitterschap klikt 't uitstekend.

"Geen klikjes-vorming, en om de drie weken bijeenkomsten. In deze groep is geen sprake van afgunst", aldus de in Maria-Hoop wonende arbiter.

Wij wensen de "Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken" een prachtig diamanten feest toe, en spreken de hoop uit dat ze zo verder zal gaan, zodat elke scheidsrechter plezier zal beleven in zijn hobby.



Frans Houben

ZONDAG 24 mei 1987 leidde onze verenigingsvoorzitter Frans Houben zijn eerste officiële wedstrijd als scheidsrechter in de Ere-Divisie, namelijk :

| | |
|---|--------------|
| FC Twente | 3 (0) |
| Veendam | 0 (0) |
| Scoreverloop: 59. Ruiten 1-0, f. S. Koopman (strafschop) 2-0, 83. Lipponen 3-0. Scheidsrechter: Houben. Toeschouwers: 4250. | |



Harrie Allers

Onze Harrie Allers, als scheidsrechter op de groene wei actief in groep 2, is sinds begin 1987 geplaatst op de internationale lijst als scheidsrechter in het zaalvoetbal.



Ons drietal in de amateurtop

Harrie Derckx, Piet Stiphout en Ton Hillen waren onze "pioniers", die tien jaar geleden doordrongen tot de hoogste amateurregionen.

Van hen zijn de twee eerstgenoemden inmiddels gestopt als scheidsrechter, terwijl Ton Hillen nog de vlag hanteert als grensrechter in het betaalde voetbal.



Onze scheidsrechters als voetballers

Wij zijn bijtijds óók actief als voetballers in C.O.V.S.-toernooien.

Deze foto toont ons voetbalteam, zoals dat in actie was tijdens het toernooi om het landskampioenschap in 1983, waar een mooie 6de plaats werd behaald.

De eerste televisie-wedstrijd in Nederland op 10 september 1950 met ónze Frans Hugens in beeld!

Misschien had U toen wel al een televisie-toestel, maar wij niet.

En de meesten van ons niet. Het "kastje-kijken" ging toen nog bij die éne kennis aan de overzijde van de stad of dorp, die begrijpelijkerwijs ineens veel kijk-vrienden had vanwege zijn gelukkig bezit van een televisie-toestel, uiteraard zwart-wit. Het was overigens vaak meer grijs dan zwart of wit en we meenden toch wel erg vaak sneeuwvlokken op het kleine scherm te zien.

En als we geen verre vriend hadden met zo'n t.v.-toestel, dan was in die tijd ook nog de mogelijkheid om bij een televisie-handelaar te gaan kijken en anders in het eigen clublokaal of in een ander willekeurig café.

Maar hóé dan ook, op 10 september 1950, bijna 37 jaar geleden ("wáár blijft de tijd!?!") kreeg Nederland de eerste televisie-wedstrijd voorgeschoteld, namelijk P.S.V. (Philips) tegen stadgenoot Eindhoven.

En niemand minder dan ons eigen ere-lid Frans Hugens (overleden 2 september 1978) kreeg toen de eer om die wedstrijd als scheidsrechter te leiden.

Zijn tenu bestond die dag uit 'n hagelwit shirt (we mogen de naam van het wasmiddel uit reclame-overwegingen niet gebruiken, maar het was wel extra keurig gestreken door zijn vrouw) en een Sep Maier-zwarte broek, voor pure kenners wel duidelijk, dunkt ons.

Interlandvoetbal Nederland - Zwitserland



Op bijgaande foto ziet U onze Frans Hugens wijdbeens helemaal rechts.

Hij is bij deze interland grensrechter te zamen met Gerrit Eden, terwijl de Engelse referée Mr. Laef als arbiter fungeert.

Deze wedstrijd dateert van 22 maart 1953, toch ook al weer bijna 35 jaren terug. Misschien kent U de Zwitserse aanvoerder rechts op de foto vóór onze Hugens niet, zijn naam is Fatton.

Maar de Oranje-aanvoerder móét U kennen, ons nationale voetbalidool uit die tijd: ons aller Abe Lenstra!



Onze vroegere voorzitter Harrie Korsten

U ziet op de foto onze vroegere voorzitter Harrie Korsten (overleden 2 maart 1975) als scheidsrechter voorafgaande aan de voetbalwedstrijd van "Oranje Veteranen tegen de Belgische Rode Duivels", op 15 mei 1961, meer dan een kwart eeuw geleden.

Onze toenmalige voorzitter-scheidsrechter bekijkt het wederzijds overhandigen van de vriendschapsvaantjes, maar U ziet duidelijk dat de Oranje-aanvoerder ook een doos aan het overhandigen is.

Als U weet welk beroep dat Harrie vroeger uitoefende, lijkt de vraag gewettigd, "of hij die vlaai in die doos zélf gebakken heeft.....!?"

Van de vele anecdotes uit Harrie zijn scheidsrechtersloopbaan mogen we bij zijn foto van vandaag misschien wel de volgende aanhalen:

"U ziet, dat hij op de foto keurig zwarte scheidsrechterkousen aan heeft, zoals dat ook behoort. Maar één keer in zijn gehele scheidsrechtersperiode vergat hij zijn scheidsrechterskousen thuis in te pakken en hij bemerkte dat abuis pas in het scheidsrechterslokaal van Fortuna, waar hij die middag als grensrechter was aangesteld.

Goede raad was duur en nergens bleken op korte termijn geschikte kousen voor hem beschikbaar. Hij kon tenslotte kiezen tussen zijn eigen zondagse korte sokken ("geen gezicht" vond hij), of tussen een stel **groene** reserve-kousen van de thuisclub of een stel **rode** kousen van de bezoekende club. Hij koos voor de felgroene kleuren van de thuisclub.....

Maar U kunt zich voorstellen, hoe hij zich die middag gevoeld moet hebben voor de hoofdtribune langs de zijlijn.

En U kunt toch ook wel het hoongelach begrijpen van de toeschouwers als onze Harrie naar hun mening een foutief vlagsignaal gaf.

Hij doorstond het, maar het was een van zijn moeilijkste wedstrijden als grensrechter in zijn gehele sportieve loopbaan.

Maar het moet óók gezegd worden: hij was er heel snel overheen.

Ook dát was Harrie, onze vroegere gewaardeerde scheidsrechter en voorzitter".



Leo Horn in Roermond

Voormalige top-arbiter Leo Horn hield 27 jaar geleden in Roermond een boeiende spreekbeurt voor alle uitgenodigde scheidsrechters en voetbalverenigingen en zoals ook nú ging het tóén met zo'n gastspreker uit de hoogste regionen. Doorspekt met leuke ervaringen, de nodige raadgevingen en "Kom-maar-op" met je vragen na afloop.

Eén zin uit zijn betoog willen we hier even aanhalen:

".....het voetbal in Europa is doodziek!"

Dat was dus in 1960 en U las het reeds: dat is dus 27 jaar geleden. En sindsdien hebben dat soort uitdrukkingen in allerhand toonaarden en door de meest uiteenlopende personen de pers gehaald via televisie en kranten en bleek er geen houden meer aan.

Je telde blijkbaar niet voldoende mee als je niet in een zelfde soort uitlatingen je woordje deed, maar de "doodzieke patiënt" leeft nog en zal blijven overleven.

Ondanks fietskettingen, handbommen en messen op de tribunes. En ondanks grommende honden, oorlogspelotons van politie-eenheden en verbodsbepalende burgemeesters.

U zult er tijdens de jubileum-receptie heus wel over horen spreken en dan zal de opdracht luiden: "Samen sterk zijn en ons blijven inzetten voor een betere sportwereld."

En dat doen we!

We houden met z'n allen de vlag van sportiviteit hoog, want het past ons om tegen de nodige verdrukking in het sportieve optimisme te hanteren.

Wij mogen in dit verband misschien wel een gezegde aanhalen van onze nationale cabaretier-artiest Toon Hermans en dan bevinden we ons toch in goed gezelschap:

".....ik blijf maar optimist, want er zijn zóveel pessimisten in deze wereld, dat ik maar blijf zwaaien met de vlag van de hoop."

Wij willen daar wel het volgende aan toevoegen:

"Als het eens wat ál te onstuimig hard waait Toon, dan willen wij wel graag helpen om die vlag mee vast te houden.....!"

(U ziet op de foto Leo Horn (met hoedje) tijdens een ontmoeting in 1966 met onze toenmalige collega en huidige gast-medewerker aan deze jubileum-uitgave Toon Nieskens uit Linne.)

"Schrijf eens 'n stukje voor de jubileum-uitgave"

Makkelijk gezegd, maar dóé het eens even!

Want waar ga je het over hebben?

Moet je een uitgebreide gelukwens op papier zetten, zoals dat gebruikelijk is als gevraagde gast-schrijver en moet je daarbij gebruik maken van sjiek gezochte woorden en fraaie volzinnen?

En moet je je gaan verdiepen wie er nu precies een onderscheiding gaat krijgen en waarom zo iemand die verdient heeft?

En wie is ook alweer het oudste lid, de hoogst geklasseerde scheidsrechter, hoe zit de feestcommissie in elkaar, wie vormt het huidige bestuur?

Je ontkomt natuurlijk niet aan een vergelijking met vroeger, maar je past wel op om niet de fout te maken, die een opa-scheidsrechter naar jouw mening ook al breeduit naar voren bracht: dat het in oude tijden allemaal zo gemoedelijker was, beter, leuker, met altijd dat aanwezige gezag en met dat opzien van toen tegenover een scheids.

Daar ga je het dus niet over hebben, want dan wordt je als een "ouwe zeur" betiteld en die benaming wil natuurlijk niemand op zichzelf zien toegepast.

Je zou het kunnen hebben over de betere opleiding van de arbiters, over de verbeterde invloed naar de hoogste voetbalinstanties, over cursussen en spelregel-avonden, over de declaraties, over het gebruik van de gele en rode kaarten, over het wel of niet invoeren van straf tijd en over het experimenteren met de buitenspelregel.

Maar dan denk je: laat dat maar over aan betere vaklui en bepaal je dan maar tot de tijd, dat je zelf met je blote tenen in een veel te hoge wasbak moest reiken in een piepklein washok.

Tussen de kalkemmers in en de vlaggen en een schop, een vervuilde hark en een stel opgefrommelde reserve-doelnetten.

Je zou kunnen schrijven over die alsmaar aangehaalde mentaliteit, die per tien jaar gewijzigd dient te worden zodra nieuwe figuren het voor 't zeggen krijgen aan bestuurstafels of in de frontlinie van de arbiters-in-actie.

Je zou kunnen verhalen over de invloed van de televisie en over de harde interviews, over de keepers die blijkbaar ongestraft vóórtijdig naar een hoek mogen duiken bij een strafschoep en over de spelers, die bij zo'n penalty ook vrolijk en zonder overnemen binnen de beruchte 16-meter lijn mogen sprinten.

Daar zou je dus ook over kunnen schrijven, maar je denkt hardop:

"Laat dát maar aan anderen over".

Dán maar geen stukje van jezelf in deze jubileum-uitgave!

Toni.

Ook een scheidsrechter mag een fout maken

Allicht! Want wie maakt die niet!?

In de spanning van een wedstrijd-gebeuren is het alleszins begrijpelijk, dat een scheidsrechter ook wel eens een foutieve beslissing neemt.

Helemaal niet erg, want we kennen allen de aloude leuze "waar gewerkt wordt" daar worden fouten gemaakt".

Helemaal niet erg dus zo'n fout.

Totdat je ze maakt!!!!

60 jaar. Nou en?

Sjef van Hove, Karel Sevenich, Piet Strauss. Namen. Wie kent ze nog, de mannen van toen.....
De oprichters.

Jeurissen, Hugens, Kool. De kring van 'kenners' van deze oud-voorzitters wordt steeds kleiner.....
Welsink, Hendriks (Arthur), Teeuwen. Wie kan zich deze werkende leden nog voor de geest halen?
Het zal niet alleen de beperktheid van ons menselijk geheugen zijn die vele monden vragend doet
opvallen.

Voor de oorlog hebben we nog nooit 'iets' samen gedaan met die van Venlo. Maar dat kon natuur-
lijk niet lang duren. Roermond, de stad van de bisschop. De stad van stand. Er waren meer rangen
en standen dan er in Venlo scheidsrechters waren. Het zal straks een 'Unicum' zijn als Roermond
als enige geen eigen home heeft. Tot de dag van vandaag kunnen ze er buiten. Want welke vereni-
ging heeft in de loop der jaren 'huis gehouden', in zulke oergezellige etablissementen?
Nationaal, Weyers, Willems, Jeurissen en Aad Remunj. Een opsomming die voortvarenden met
eigen-clubhuis-ideeën in de hoek deed belanden.

Ergens in een stoffige lade zal straks 'n dossiertje opduiken, aangetast door de voortgeschreden
ontwikkelingen. Alleen nog te gebruiken voor een rubriek als, wist u?..... Voer voor volgende
feestgidsvullers.

Waarschijnlijk zal ik straks moeten lezen dat Roermond een vereniging was met vele ups en downs.
Die term is uit geen enkel verslag over het wel en wee van een vereniging weg te denken. Waarom
dan wel bij gelegenheid van een scheidsrechtersverenigingjubileum?

Roermond moest 60 jaar worden voordat eindelijk het verhaal uit de wereld komt dat Frans Hugens
ooit de enige was die het betaald voetbal haalde.

En wéér (!) was het een Frans. Het enige dat daar op aan te merken valt is het feit dat deze geen
Roermondenaar is. Een beetje kritisch moeten we blijven. Stel je voor dat straks zelfs het grootste
onbenul aan de weet komt waar Maria-Hoop ligt.

Dat is toch ondenkbaar? De gouden armbanden en horloges liggen voor het grijpen.

Om over al dat andere verleidelijke der aarde maar te zwijgen.

Onder de 'ups' willen we ook rangschikken dat Roermond een vereniging is waar verdomd weinig
bestuursmutaties plaatsvonden. Alleen al dat gegeven is memorabel. Over mutaties komen we
straks nog even terug. Bij mijn weten heeft de vereniging na de oorlog slechts 8 voorzitters "ver-
sleten": in 42 jaar.

Jan Lennards kan onuitputtelijk verhalen over die gedenkwaardige dag dat hij door een overijverig
bestuurslid van de verliezende partij met een vriendelijk gezicht werd afgezet in de rimboe van het
Brabantse land. Jan kwam heelhuids thuis, weliswaar met Brabantse modder in z'n schoenen.
Maar na jaren is zulks een leuke anekdote bij een jubileum als dit.

De schade voor Jan was beperkt. Geen schade aan lijf en leden; geen zaakschade. Met enige bit-
terheid moeten we constateren dat die tijden van vroeger verdwenen zijn. Tenonder in een maat-
schappij die verloedert en verziekt is door elementen die er voor zorgen dat sport straks een elite
bezigheid wordt. Peter van Soest heeft begrepen dat we voor deze ziektekiemen niet mogen capi-
tuleren. We zouden niet weten welk virus, op aids na, erger is.

Hogere hekken om voetbalvelden helpen niet.

Viersteense muren, eenzame opsluiting, water en brood.

Oog om oog, tand om tand. Kwaad met erger vergelden. Zou dat het recept zijn? Als we nou met
z'n allen eens een gebaar maakten naar 'Den Haag'? Een flinke duit in de zak en de minister een
heuse gevangenis aanbieden. Voor al die 'vandalen'. Dat kan best.

De stadions weer vol, geen hoge hekken, geen prikkeldraad, geen M.E. Niets van dat alles. Ergo;
veel mindere kosten; veel hogere inkomsten. Voor o.a. die gevangenis dus.

U mag het ook een heropvoedingsinrichting noemen. Een droombeeld?

Omzien is mooi. Aan de tijden dat je in Zeist te horen kreeg dat je bij een hoekschop twee maal om het paaltje moest lopen om te zien of de bal goed lag. Zeg nou zelf. Dát waren nog eens tijden. Maar Martens was ook een van die lieden waar naar werd opgekeken. Vele prominenten uit K.N.V.B. en COVS waren te gast in Roermond.

We spraken al over rangen en standen. Leo Horn, het paar apart Gerrit Eeden en Dries van Leeuwen, Meuleman. Ze waren er allemaal. Natuurlijk ook Dirk Nijs.

Als we in Rotterdam moesten zijn, zakelijk, maakten we altijd onze afspraken op het Zuidplein, café-restaurant Eerens. Om de hoek was de sigarenzaak van Ome Dirk.

En tegen hem móest je wel opkijken. Het was al de tijd dat de luie stoel, zijn praatstoel, in de winkel stond. Z'n gezondheid en z'n benen wilden niet wat hij wilde.

Een ding had niet geleden; z'n stem. Ome Dirk kon vertellen. Over zijn 'avonturen' in het Zuiden. Over die 'lange' van van Helden. Ook hij kende het verhaal van de 'bons' die een echte Stiphoutse vlaai op de hoge kant onder zijn arm naar huis transporteerde.....

Dát waren nog eens tijden.

Een terugblik is prachtig. Aanbevelenswaardig voor ieder lid natuurlijk persoon in en buiten de COVS. Maar niet té lang. Het leven gaat immers intussen door. En waar we een hekel aan hebben is stilstand.

Het 40-jarig bestaan mochten we beleven.

We herinneren ons het 50-jarig jubileum.

En nu dan de 60-jarige leeftijd. Een vereniging kan alles overleven. Een mens enkele jubilea. Straks, bij het 70-jarig bestaan, hopen we er weer bij te zijn. Jos Schmeits zal onze eeuwigdurende voorpraak zijn.

Ook dan hopen we om te zien.

Dit was het.

Blijf gezond.

Laars

(Laars is een plaatselijke columnist die wekelijks signalerend voorzetten geeft. De ene keer cru, wrang en bespottelijk. De andere keer naïef, satirisch of parodisch. Maar voor alles; alles bij naam noemend.)

In je hobby iets bereikt.

Als je in de scheidsrechters-liefhebberij op jouw niveau hoog wilt eindigen, dan zul je er véél voor moeten doen en héél véél voor moeten laten.

En als je dan slaagt en je gaat een groep hogerop, of je dringt door tot de kringen van het betaalde voetbal of je gaat nóg hoger. Dan krijg je je eerste interland te leiden of je komt in beeld via een eigen gefloten Cup-wedstrijd.

Dan komen ook de gelukwensen binnen van collega's en van vele vrienden, telefoontjes van nagenoeg onbekenden en bloemen en een klapzoen van een trotse buurvrouw in haar werkschort.

Dan heet het bij 'n toespraak of bij een officiële huldiging, ".....dat je een dergelijke prestatie óók te danken hebt aan je vrouw en je gezin, die jou in die gehele voorbereiding van jáááren zo terzijde hebben gestaan en zo met je hebben meegeleefd."

Maar vaak zou zo'n boodschap moeten luiden:

".....omdat vrouw en kinderen in ál die jaren hun eigen boontjes hebben moeten doppen, omdat manlief zondig zijn scheidsrechters-hobby moest doen en voor huiselijke dingen of gezinsuitstapjes geen tijd had.....!"

Wist u dat

- ons overleden erelid Frans Hugens dertig jaar geleden (1957) werd gehuldigd omdat hij toen 25 jaar scheidsrechter was?
- er in 1958 al over werd geklaagd dat er te weinig in de Scheidsrechter stond?
- in maart 1958 een van onze leden werd gemolesteerd en dat pas na herhaalde akties vanuit COVS de kwestie door de K.N.V.B. in behandeling werd genomen?
- wij er nu dan toch op vooruit zijn gegaan?
- de opkomst op vergaderingen e.d. al meer dan 30 jaar slecht wordt genoemd?
- het dertig jaar geleden voorkwam dat meer bestuursleden aanwezig waren dan gewone leden?
- wij sedert 30 jaar geen "Roermonds kwartiertje" kennen maar een "Roermonds uurtje"?
- er in 1958 vergaderingen werden afgelast wegens te weinig belangstelling?
- dit in onze tijd niet meer voorkomt?
- wij sedert 1959 een vaste avond hebben voor onze bijeenkomsten?
- op 22 augustus 1959 na veel debatten de contributie werd vastgesteld op fl. 0,75 per maand?
- dit een verhoging betekende van 100%?
- met recht deze vergadering door de toenmalige secretaris vruchtbaar werd genoemd?
- wijlen ons erelid Frans Hugens op 7 september 1959 tot erelid werd benoemd?
- op dezelfde avond ook ons lid Gielen tot erelid werd benoemd?
- de spelverruwing rond 1960 blijkbaar al zulke vormen aannam, dat enkele scheidsrechters voor hun veiligheid judo leerden?
- in 1960 de RSC (Roermondse Sportclub) werd opgericht?
- dit een fusie was tussen Maas en Backus en COVS Roermond?
- de RSC deelnam aan de Roermondse Zomeravondcompetitie?
- wij in 1962 een bestuurscrisis doormaakten toen 3 van de 5 bestuursleden opstapten?
- op dezelfde avond bij zijn afscheid als voorzitter van onze vereniging ook H. Korsten tot erelid werd benoemd?
- Ton Bierbaum op 4 oktober 1965 in een vergadering "te biecht ging"?
- dit niets met ongehoorzaamheid van doen had, maar over de contributie ging?
- er reeds in 1965 binnen onze vereniging gediscussieerd werd over het invoeren van het strafbankje?
- wij na 22 jaar nog even ver zijn?
- wij sedert 1966 jaarlijks een conditietest houden?
- de contributie in 1968 werd verhoogd tot fl. 2,00 per maand?
- dit een verhoging betekende van 167%?
- dit voorstel zonder morren werd aangenomen?
- dit in deze tijd van bezuinigingen niet meer denkbaar is?
- Pierre van de Rieth reeds in 1971 moeite had met de arabische taal?
- wij eraan twijfelen of dit inmiddels verbeterd is?
- in 1972 het laatste "misverstand" in de vereniging is geweest?
- dit betekent, dat al 15 jaar alles "op rolletjes" loopt?
- wij hopen dat het nog een veelvoud van deze jaren goed mag gaan?
- J. van Helden in 1972 werd benoemd tot erevoorzitter!
- onze oud-voorzitter J. Schmeits in 1979 afscheid nam als voorzitter en bij die gelegenheid werd benoemd tot erelid?
- dit betekent dat Frans Houben nu al weer 8 jaar voorzitter is?
- wij hopen dat hij het nog 8 x 8 jaren zal volhouden?
- hij dan wellicht de leeftijd zal hebben om lid van de International Board te worden?
- wij nog steeds de enige COVS-groep zijn, die een eerwaarde voorzitter heeft gehad?
- Theo Bams op 25 februari 1980 erelid werd?
- wij ons afvragen wie het volgende erelid zal zijn?
- onze leden Marcel v/d Linden en Pierre v/d Rieth in het jubileumjaar naar Groep 1 zijn gepromoveerd en dat onze vertegenwoordiging in Groep 1 nu uit 5 scheidsrechters bestaat?
- wij nu goed gaan feesten en hiermee verder ophouden?

Een stukje nostalgie.

Het was op mooie zonnige zondag in mei 1969 dat Scheidsrechtersvereniging Roermond en Omstreken deelnam aan het Limburgsvoetbaltournooi, dit werd toen georganiseerd door onze vrienden uit Weert.

De lokatie was het prachtige sportcomplex van het Bischoppelijk College gelegen aan de Trancee te Weert.

Ons "Elfal" was om tien uur met tien spelers, een coach-verzorger en nog enige damessupporters aanwezig.

Terplaatse wist onze altijd actieve coach nog een speler, lid van onze groep, op te sporen, zodat wij toch met elf spelers aan de eerste wedstrijd konden beginnen.

Toen waren wij van mening: de finale dat wordt een peulschilletje! Maar wat niemand had verwacht, wij moesten tegen de Mijnstreek, deze konden beschikken over gerenommeerde semi-profs. Voor de finale hield dhr. Korsten nog een verschrikkelijke donderspeech en proppte ons vol met technische en taktische tips, daarna werd aan het karwei begonnen.

De eerste speelhelpt werd nog manhaftig stand gehouden, in de tweede speelhelpt moest een onzer spelers verzorgd worden, dit werd vakkundig gedaan door dhr. Korsten geassisteerd door enkelen van onze dames, het gevolg hiervan was dat meerdere spelers ergens last van begonnen te krijgen. De finale werd dan ook verloren, de oorzaken waren aanwijsbaar o.a. de hoge temperatuur, de vermoeidheid en de geweldige verzorging bij een "blessure".

Alle elf spelers waren zo opgetogen over dit resultaat dat men na afloop vanaf het veld in vol tenue in het prachtige zwembad dook.

Maar aan dit spontaan gebeuren hielden wij toch een wrange smaak over. Wat was het geval? Tijdens de prijsuitreiking bleek dat de groep Roermond en Omstreken door de leidende arbiters was beoordeeld als meest sportieve team, maar de sportiviteitsbeker ging helaas aan onze neus voorbij vanwege de spontane duik in het zwembad.

Men had ons namelijk van tevoren gewaarschuwd dat dit mee zou tellen bij de punten voor de sportiviteit, dus niet gekleed te water. Waren wij maar ongekleed erin gedoken dan was de sportiviteitsbeker onze prijs geweest!

Toch waren wij snel over deze teleurstelling heen, temeer daar het voor onze begrippen een succesvolle en feestelijke dag was.

Oh ja, nog even de opstelling van dit klasse elftal.

Theo Visser

Frans Dedrog

Heins Dedrog

Hein Hendrix

Theo Bams

"De Fiel" Smeets (+)

Mat Kuypers

Pierre Stakenborg

Jac Stakenborg

Ben Wolters

Tjeu Kessels

Coach, verzorger, manager, Harrie Korsten (+).



Vandalisme, vroeger en nu!

"Ik herinner mij nog steeds de datum van 3 februari, maar het jaar ben ik vergeten, het is echter vele jaren geleden.

Ik floot een derby in het Brabantse Helmond, het was soms bikkelhard en in de tweede speelhelft moest ik een speler van de thuisclub helaas van het veld zenden.

Na het laatste fluitsignaal vlogen op de tribune de wederzijdse supporters elkaar in de haren en zó erg, dat horen en zien je verging in de kleedkamer, die eronder lag.

Na ruim een half uur was het weer rustig en kon ik de kleedkamer verlaten.

Het bestuur -of wat daar voor doorging- wilde mij niet laten vertrekken vanaf station Helmond, omdat daar heethoofden mij zouden opwachten.

Zij zouden mij per auto via een omweg naar Roermond laten vertrekken.....

Na zo'n tien minuten rijden sloegen zij een zijweg in, met aan beide zijden bos. Ze reden nog enkele kilometers, daar werd plotseling gestopt en "of ik maar uit wilde stappen en zoek het nu zelf maar verder uit....!"

Daar stond ik. Midden in de Brabantse rimboe, geheel alleen, op volslagen onbekend terrein. Waarheen!?

Ben je op zo'n moment bang!?

Je gaat op stap, je vindt ergens een huis en belt aan.

Ik stond vijf kilometer van Veghel af, er was daar geen taxi te krijgen en dus te voet verder, uiteindelijk de autobus genomen naar Helmond om tenslotte met de trein in Roermond thuis te komen, de allerlaatste verbinding overigens.

"Waar blijf je toch zo lang!?, wil dan het thuisfront weten....."

Jan Lennards

Voormalig scheidsrechter K.N.V.B.

Lijst van Begunstigers

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| AKZO | Chemie Ned. | Lindeboom | Bierbrouwerij BV. |
| Allers | "Aad Remunj", ons clublokaal | Maasland | BV. |
| Allers | Friture | Mertens | Bouwbedrijf BV. |
| Bavaria | Bierbrouwerij BV. | Panheel | BV. |
| Betoncentrales | | Philippen, Sjra | BV. |
| Bloem | BV. | PLEM | Ontspanningscomm. |
| Cillekens | en Zn. BV. | Peters | Rubber |
| Dullus | Vishandel | Rabo-Bank | |
| Dohmen Jan | BV. | Rey v. Jos | |
| Freido | | Rooswinkel | BV. |
| Gerlach en Co | BV. | Verstraeten | |
| Hannink | BV. | Wessanen | |
| H.W.Z. | Limburg | Euro-Sauna en Massage | Maasbracht |
| Kierkels | BV. | G. Hulsbosch Assurantiën | Linne |
| Lamberts | BV. | | |

Ook wij zitten niet stil...

U houdt niet van stilzitten. De Rabobank evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in beweging. Om onze dienstverlening op peil te houden. En om het u nog makkelijker te maken. Zo heeft ieder een goede reden om actief bezig te zijn.



Rabobank 

Blijft actief.



Brabants elftal



Bavaria. Gebrouwen in ons eigen Brabant.